



Κυριάκος Κύρτσοςζλου

Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κρήτης

Αγαπημένοι εκπρόσωποι, φίλες και φίλοι, Χίλια Καλώς Ορίσατε,

Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι κάθε φορά, όπου κι αν τύχει να παρακολουθήσετε την παρουσίαση ενός ταξιδιωτικού προορισμού, νησιωτικού ή ηπειρωτικού, Ελληνικού ή άλλου, ακούτε από τους εκπροσώπους του και βλέπετε στα Videos του, ότι είναι προικισμένος με την πιο όμορφη φύση και έχει τον πιο υπέροχο καιρό, ότι κουβαλάει την πιο σημαντική ιστορία και κουλτούρα, ότι έχει την πιο δημιουργική, υγιεινή κουζίνα και τα πιο φημισμένα αξιοθέατα, ότι έχει τα περισσότερα και καλύτερα ξενοδοχεία και καταλύματα με τις καταπληκτικές παροχές τους και γενικά πιστέψτε με εκ πείρας σας μιλάω, για ένα περίεργο όσο και εξηγήσιμο λόγο, έχει όλα όσα θέλει να ακούσει στα αυτιά του ο επίδοξος επισκέπτης!

Άραγε, γιατί εμείς λέμε ότι η Κρήτη είναι ένας προορισμός που πρέπει να δει κάποιος στη ζωή του και γιατί άραγε πιστεύουμε ότι η Κρήτη πραγματικά ξεχωρίζει από όλους τους προορισμούς του κόσμου; Μα, για όλους αυτούς τους λόγους που ακούσατε και σας θύμισαν Κρήτη, αλλά και για ολόκληρη τη θεματική της αρχιτεκτονική, που εκτός από τις χιλιάδες μικρές και μεγάλες παραλίες της, έχει τόσο κοντά τους τα πιο ψηλά και όμορφα

βουνά, τις υπέροχες διαδρομές της, φαράγγια και ρεματιές, λίμνες και σπηλιές, ενδοχώρα και ακτογραμμή, βορά και νότο και όλα αυτά με μια σειρά αρώματα πολιτισμών από το Ρωμαϊκό ως τον Ενετικό, όλοι διάδοχοι του Μινωικού, του πρώτου οργανωμένου, Δυτικού πολιτισμού.

Πέρα όμως και πάνω από όλα αυτά, εκείνο που μας κάνει να διαφέρουμε είναι αυτός ο ίδιος ο τίτλος αυτού του σπουδαίου δευτέρου κατά σειρά συνεδρίου, αυτό, «το των ΚΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΝ!!», εκείνο που αποτελεί το αποκλειστικό πλεονέκτημά μας, αυτό που δεν αμφισβητείται, δεν αντιγράφεται και πρέπει να διατηρηθεί, αδιαπραγμάτευτα, χωρίς διάρκεια και χωρίς εξαιρέσεις, ως Νόμος Κρητικός. Πάνω απ' όλα, εμείς οι Κρητικοί διαφέρουμε γιατί βλέπουμε την φιλοξενία με τα μάτια του επισκέπτη και τον νιώθουμε οικογένεια, και δεν νιώθουμε καθόλου καλά όταν αυτό δεν συμβαίνει, στο χειροποίητο νησί μας που πάντα κάτι γίνεται και καλεί τον επισκέπτη να το ανακαλύψει, όπως πάντα το 'κανε κι ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι. Διαφορετικά, θα 'χουμε απλά σπαταλήσει την ταυτότητά της.

Χίλια Καλώς ορίσατε, κι αν σήμερα λείπω συγχωρέσετε με, κι αν έφτασα κι εγώ να στέλνω γραπτό χαιρετισμό που το κατάκρινα για δεκαετίες δείξτε κατανόηση κάτω από το χαμόγελό σας, μα πάλι τον τουρισμό της Κρήτης υπηρετούμε στην una ratsa Italia και το Ρίμινι και δε μπορέσαμε να αναπρογραμματιστούμε για να είμαστε μαζί σ' αυτό το σύγουρα υπέροχο συνέδριο που ουσιαστικά είναι το DNA για μας. Με την ευχή για «πάντα τέτοια» στον φίλο διοργανωτή Κώστα Λιακάκη, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ρεθύμνου, όλους όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο και όλους εσάς που παριστάμενοι βάζετε ένα λιθαράκι για τον Τουρισμό, την ταυτότητα της Κρήτης, μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη δεν είν' ένα νησί, είναι παντού!!



Φωτογραφία Αρχείου Περιφέρειας Κρήτης

Μπαλος - Γραμβούσα